

Källa: Utdrag ur: *Den Andeliga Striden, av Helena Sofia Ekblom (1818) 1847.*

Vad hon själv säger om predikningarna

Jag började med mina predikningar och hade min första gudstjänst kl. 9 på morgonen midsommardagen 1806, då var jag 16 år. Alla som såg och hörde mig, blev förundrade över det jag hade att säga och alla blev uppfyllda av det jag hade att säga och därefter blev jag anlitad i hela församlingen. Prästen, som jag nämnt förut, ilsknade till och ville skrämma mig till tystnad, men det lyckades han inte med. Jag blev inkallad till honom i hans tjänsterum, och han menade att satan talade genom mig, och han sa: du är från helvetet, och du ska tillbaka dit! Men jag blev inte rädd. Jag visste ju vem min ledstjärna var, så jag kände ingen rädsla. De enda han kunde framkalla var tusen miljoner orena andar, som skulle komma att plåga honom både till kropp och själ och det enda som skulle kunna hjälpa honom var att skrämma mig till tystnad. Men jag var så trygg i min tro, och svarade med Jesu egna ord: *Om nu Satan driver ut Satan, så har han kommit i strid med sig själv. Huru kan då hans rike hava bestånd?* (Matteus 12:26). Jag fortsatte att citera Matteus ur 26:e kapitlet. Men prästen bara fortsatte med att svära och skrika, så jag trodde nästan att han skulle sjunka ner där han stod. Och eftersom han inte kunde påverka mig på något sätt, lät han mig gå därifrån.

Därefter samlade han församlingen till allmän sockenstämma, men församlingsborna som verkligen gillade mig försvarade mig inför prästen, så pass att han inte kunde avsluta mötet utan de stred för att få höra mig. Så ofta de hade möjlighet skulle de med nöje lyssna till vad jag hade att säga.

Jag började nu bli känd även i grannförsamlingarna, och blev bland annat hämtad till Gryts församling och därefter till andra runtomkring. Ju mer människorna lyssnade till vad jag hade att säga, desto starkare blev deras tro och önskan att lyssna mer till mig. Jag arbetade i Herrens ord dagligen, och Gud i himlen ska vara mitt vittne, att jag med hjälp av honom orkade med. Varje morgon och kväll talade jag Guds ord inför folket.